



Bij de zondag



Een twijgje, weerloos en ontdaan,
zonder gestalte, zonder naam.
Maar wie gelooft verstaat het wel.
Dat twijgje heet: Emmanuel.

Die naam zal ons ten leven zijn.
Een zoon zal ons gegeven zijn.
Open uw poorten metterdaad
dat uw verlosser binnengaat.

NLB 460, couplet 5 en 6.

Agenda

Vrijdag 27 december 2024 – 19.00 uur

- Kerstzangdienst in het Tonckenshuys

Vrijdag 10 januari 2025 – 10.00-12.00

uur – Zin in gedichten

Elke vrijdag – 10.00 uur - Stamtafel

Collecten

Zondag 22 december 2024:

1^e collecte: Protestantse kerk Jonge generaties (zie de toelichting in de linker kolom)

2^e collecte: Kerk

3^e collecte: Beheer van de kerkelijke gebouwen

Eerste kerstdag 25 december 2024:

1^e collecte: Kerk in actie Kinderen in de knel (zie de toelichting in de linker kolom)

2^e collecte: Jeugd

3^e collecte: Beheer van de kerkelijke gebouwen

QR-codes collecten



1e collecte



2e collecte



3e collecte

Liturgie

22 december 2024, 4^e Advent –

ds. Remko Veldman uit Balkbrug

Organist: Yvonne Schalk

1^e collecte 22 december 2024: Protestantse kerk Jonge generaties

Jongeren spelen het kerstverhaal.

Elk jaar doen duizenden jongeren, verdeeld over een paar honderd kerkelijke jeugdgroepen, mee aan de Kerstchallenge van de Protestantse Kerk. Tijdens dit interactieve spel kruipen de jongeren in de huid van de herders, de wijzen uit het Oosten en andere personages uit het kerstverhaal.

Zo ervaren ze dit bijzondere verhaal van binnenuit en ontdekken ze waarom God zich verbonden heeft met mensen en dat Hij voor ons een leven van vrede mogelijk maakt.

1^e collecte 25 december 2024: Kerk in actie Kinderen in de knel

Help kinderen in Oekraïne de oorlog door.
Er is in Oekraïne geen kind dat niet lijdt onder de oorlog.
Daarom biedt Kerk in Actie veiligheid, stabiliteit en psychosociale ondersteuning, want dat hebben kinderen daar nodig.
Door de jarenlange contacten met Oekraïense kerken kan Kerk in Actie overal in het land hulp bieden. Families krijgen voedsel- en zadenpakketten, zodat er toch eten op tafel is. Ook geven kerken tijdelijk onderdak aan gezinnen die alles moesten achterlaten. Kinderen hebben er een veilige plek om te spelen en krijgen psychosociale hulp om mentaal gezond te blijven of te herstellen van trauma's.

Opbrengst Kerstmarkt

Zondag maakten we de voorlopige opbrengst van de Kerstmarkt bekend. Met groot plezier kunnen we u nu meedelen dat het eindbedrag ruim **€ 14.500** is geworden!! Nogmaals dankuwel allemaal.

Gerry, Harjo, Herma, Karoliene, Koen, Leonie en Peter

Ingelaste weeksluiting 27 december 2024 in het Tonckenshuys

Op verzoek organiseren we voor de bewoners van het Tonckenshuys op vrijdag 27 december 2024 een weeksluiting waarmee we de Kerstdagen op sfeervolle wijze afsluiten met een Kerstzangdienst.
Wilt u dit aan elkaar doorgeven?

Roelie Stevens

Kerstgroet

Als bijlage bij deze nieuwsbrief ontvangt u een kerstgroet van onze kerkelijk werker Roelie Stevens.

Liederen en schriftlezing

Intochtslied: Psalm 80: 1, 6 en 7
Kindermoment: "Bestemming Bethlehem"
Zingen: (Project-)lied 506: 1 en 4
Zingen: Lied 462: 1, 2 en 6
Bijbellezing: Jesaja 11: 1-10
Zingen: Lied 473: 1, 2 en 3
Bijbellezing: Lucas 2: 1-5
Zingen: Lied 482: 1, 2 en 3
Verkondiging: Rake woorden
Zingen: Lied 442: 1 en 2
Dienst van gaven en gebeden
Slotlied: Lied 444: 1-5
Zegen

Kosters

In de week van 23-29 december 2024 (week 52) zijn Alex en Stijnie Scheper de dienstdoende kosters.
Alex: 06 51 57 43 74.
Stijnie: 06 28 45 48 22.
Uiteraard kunt u ook bij vragen, problemen of reserveringen de kosterstelefoon bellen: 06 24 92 38 44.

Telefoonnummers

Predikant

ds. Betty Gras: 06 21 91 67 10

Kerkelijk werker

Roelie Stevens: 06 45 74 17 99

Scriba

Martha van der Zwaag: 06 34 82 59 31

Kopij nieuwsbrief

U kunt kopij voor vrijdag 12.00 uur sturen naar:

nieuwsbrief@deontmoetingskerk.nl

Nieuwsbrief lezen

De nieuwsbrieven zijn ook allemaal te lezen op onze website:

<https://www.deontmoetingskerk.nl/nieuwsbrief>

Voor meer informatie zie de website:

www.deontmoetingskerk.nl

Facebook

Lieve mensen

Dit jaar stuur ik een mailbrief als Kerstgroet.

Op een kaart heb ik niet genoeg ruimte om je te vertellen hoe dankbaar ik ben voor al het warme medeleven in dit afgelopen jaar, tijdens de ziekte van Jan en bij het afscheid na zijn overlijden.

Vaak vragen mensen aan mij: "Hoe gaat het?"

Dan antwoord ik meestal: "Zo goed als ik dat kan hopen."

Ik ben dankbaar dat ik gezond (genoeg) ben om mijn persoonlijke en werkzame leven weer te kunnen oppakken. Dit geeft een mooie invulling aan de dagen.

Ik ben dankbaar voor zoveel lieve en behulpzame mensen om me heen, waardoor ik besef dat ik er niet alleen voor sta, ook niet als ik alleen ben.

Ik ben ook dankbaar voor het heel gewone leven, een heel gewone dag waarin niets bijzonders gebeurt, want ik besef hoe dit ineens ook heel anders kan zijn.

Mede ook door jouw lieve, warme hartelijke betrokkenheid gaat het mij zo goed als ik dat kan hopen, en zie ik het komend jaar met vertrouwen tegemoet met al wat daarin anders dan anders zal zijn. Met alle momenten die mooi of moeilijk zullen zijn. Maar ik vertrouw dat ik daarin omgeven wordt door God en door mensen en dat geloof, hoop en liefde voor iedere dag een dragende kracht zal zijn.

Je ziet, om je dit alles te kunnen zeggen, is een kaartje te klein, en stuur ik deze gewoon maar mee als mijn oprechte Kerst- en Nieuwjaars groet aan jou!

Ik wens je gezellige en gezegende Kerstdagen toe!
Roelie

